

Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?

20. juli 2022 på sommerlejren. LGJ

Romerbrevet 8,35-39: ³⁵ *Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd?* -- ³⁶ *som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår.* ³⁷ *Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.* ³⁸ *For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter* ³⁹ *eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. –*

Hvad skal jeg med Jesus Kristus? Ham, som kom fra Gud, og som selv er Gud, hvad skal jeg med ham? Ham, som levede fuldkomment, hvad skal jeg med ham? Ham, som døde og opstod, hvad skal jeg med ham? Ham som er Herre i hele verden, hvad skal jeg med ham? Jeg er det menneske, som han har opsøgt. Jeg er det menneske, som har ofret sig for. Han tog min skyld og overvandt min død. Derfor behøver jeg ham i liv og død.

Nu spørger apostlen: Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Det er som om der er en konkurrence om at få os som den elskede. Så lad os først fordybe os i Kristi kærlighed til os, og derefter lytte til de angreb, som vi kan komme ud for.

1. Kristi kærlighed

Kristi kærlighed til os er ikke en forelskede, fordi vi var så dejlige, smukke og skønne. Kristi kærlighed er derimod en kærlighed til uretfærdige, løgnagtige, misbrugere, fjender, ugudelige, overtrædere, ja, os, når vi er rigtig grimme ved andre og har svigtet. (Lejrsangen v1 og Romerbrevet 5,8). Apostlen sammenfatter det i vers 34: *Jesus Kristus er død, ja, meget mere, er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.*

Den kærlighed har vi hørt om i evangeliet. Og ved den kærlighed fik vi tro på Gud. Vi blev døbt. Og ligesom Kristi forhold til os ikke er en forelskelse, sådan er det at være kristen heller ikke som at være forelsket. Det er at tro på ham, som elsker os. Og jo, Kristus giver os gode følelser og stemninger og himmelsk glæde. Både i medgang og modgang. Også i modgang! Også når han lader der ske svære ting i vores liv. Syng nr. 60 i lejrsanghæftet! (DS 500).

Den grund, hvorpå jeg bygger, / er Kristus og hans død; / i Jesu korsens skygger / er sjælens hvile sød; / der har jeg fundet livet, / selv er jeg intet værd; / hvad Jesus mig har givet, / det gør for Gud mig kær.

2. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?

Når du har hans kærlighed, kan der da noget eller nogen, der kan skille dig fra ham? Er der noget, som kan bevise for dig, at hans kærlighed er ringe, unødvendig, uduelig og utilstrækkelig. Paulus nævner syv ting, som ramte ham som apostel, og som også kan ramme os: *Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd?* Lad dem så komme an. Lad konkurrencen begynde. Apostlen er sikker på, at Kristi kærlighed vinder, så de ikke kan Kristi kærlighed for os.

NØD OG ANGST: Tænk også på Jesus, han var i stor nød og blev grebet af angst i Getsemane. *I sin angst bad han endnu mere indtrængende.* (Lukas 22,44). Jesus angst opstod, fordi han skulle bære Guds vrede. Hans angst er min redning, når jeg er angst. - Angst har ramt alle troende og rammer også os. David siger: *Jeg sagde i min angst: Jeg er fordrevet fra dine øjne. Men du hørte min tryglen, da jeg råbte til dig om hjælp* (Sl 31,23). Sådan må vi råbe til Kristus, når angst rammer os. Hans kærlighed overvinder angsten.

FORFØLGELSE: Tænk igen på Jesus. Han sagde til sine venner den sidste aften før sin korsfæstelse: *Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre, har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer* (Joh 15,20). Du erfarer nu og da foragt eller forfølgelse i skolen eller i byen, fordi du er kristen og holder dig til Jesus Kristus. Du går ikke med til hvad som helst. Du siger nej, hvor din Herre Jesus siger nej. Da mister du venner, falske venner. Men Jesus er din ven, din sande ven.

SULT: Tænk på Jesus. Han fastede i ørkenen og led til sidst sult. Kristne som rammes af sult i lande med hungersnød, er måske på vej til at dø. Men Kristus er hos dem og tager dem ind i herlighed. Derfor kan sult ikke skille dem og os fra ham, når sult rammer.

NØGENHED: Tænk igen på Jesus. Han blev korsfæstet nøgen for vor skyld. Du er ikklædt hans ham. Han beskytter dig med sin stærke kærlighed.

FARE eller SVÆRD: De fleste af Jesu apostle led martyrdøden. Også Paulus, som skrev brevet til menigheden i Rom. Men martyrdøden kunne ikke skille fra Kristus. Den førte dem derimod direkte ind i herlighed. Den fører også os ind i herligheden.

Apostlen henviser til Salme 44, hvor der står: *På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår (v23)*. Han oplever, at det er som om Gud sover. *Vågn op, hvorfor sover du, Herre? Stå op, forstød os ikke for evigt! (v24)*. At du har det svært, er ikke bevis på, at Gud har forladt eller svigtet dig. Apostlen, som selv erfaret alt dette, deler sin vished med os: *Under alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elskede os*. Det græske ord for "sejr" er "nike". Mere end sejr er "hyper-nike!" Midt under trængslerne mere end sejrer vi med Kristus. *Syng: Lejrsangblad 60v2 (DS 500):*

*Lad hele verden briste, / min Jesus er ved magt; / hvo vil hans hånd opvriste / og bryde
Himlens pagt? / Ej hunger, sværd og lue, / ej pine, ve og værk / fra Jesus mig skal true, / det
bånd er alt for stærk.*

3. Andre modstandere, som vil konkurrere med Kristi kærlighed

Apostlen nævner *død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning*. Og han siger, at han vis på, at ingen af disse kan skille os fra **Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre**.

DØD: Døden rammer. Den frygtelige og endegyldige død, kan den ikke knuse Kristi kærlighed?

Jesus siger: *Den som holder fast ved mit ord er gået over fra døden til livet (Joh 5,24)*. Som kirstne har vi døden bag os. Vi blev jo begravet med Kristus i dåben til døden og lever med ham. For os er døden ikke undergang, men overgang til evigt liv.

LIV: Jesus siger: *Jeg er kommet for at I skal have liv og have overflod (Joh 10)*. Og han begrundet det med, at han er den gode hyrde. Han giver dig liv med sit legeme og blod. Hvor i andre religioner findes dette Liv, kærlighedens Liv, hvor Gud ofrer sig for mennesker? Ingen andre steder end i den kristne tro. De andre opfordrer dig til at blive et bedre menneske. Men Kristus kommer i stedet og siger, at han er her for dig. Og han samler sin menighed som en hjord. Spørg bare nogle af de ældre får i den hjord, som du hører til. At leve er at være hos JESUS. Her er liv, også når døden har ramt en af os. Vi synger med håb. Det gør man ingen andre steder udenfor den kristne kirke.

ENGLE eller MAGTER: Det er moderne at tro på engle og åndelige magter. Men de, som tror på dem, hvad ved de om dem? De ved ingenting, andet end de, de forestiller sig eller har oplevet i deres eget indre. De forestiller sig måske, at skytsengle kan hjælpe til lykke, helbred, skønhed. Ville det ikke være godt? Men sammenlign med Jesus. Han tog vore sygdomme og bar vore lidelser (Matt 8 og Es 53). Det gjorde han. Og han er den store læge. Han sagde efter sin opstandelse: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden." Tro ham på hans ord. Det er virkelig sandt.

NOGET I DET HØJE ELLER DYBE ELLER NOGEN ANDEN SKABNING: Andre mennesker tilbyder sig, lokker med dig og vil udkoncurrere Jesus, din HERRE: kammerater, filosoffer, videnskabsmænd. ... Men de er jo kun er skabninger. Jesus er derimod ham, i hvem alt og alle er skabt. Og han kom til os som menneske for at frelse os. Se på Kristus! Forlader du ham i vantro, da er alt tabt. Men når du klynger dig til hans kærlighed, da kan du vide, at Hans kærlighed holder dig fast. Syng nr. 60v3 i lejrsangblad (DS 500):

*Ej ånders kraft og evne, / ej fyrstendømmers magt, / ej hvad man ved at nævne / af
skændsel og foragt, / ej stort og ej det ringe, / ej skade eller gavn, / ej døden selv skal
tvinge, / mig ud af Jesu favn.*

Amen