

"GUD FOR OS!" "JESUS MED OS!"

Morgenandagt på sommerlejrens sidste dag 21. juli 2021.

Romerbrevet 8,31-34 og Matthæus 28

Salmer: Lejrsangen: Er Gud for os; Vågn op og slå på dine strenge;
Den skønne sol så lys og klar.

Ved dagens begyndelse

Man kan gøre det hellige kors' tegn + og huske på dåben, hvor korset blev tegnet over pande og bryst.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Herre, om morgenen hører du min stemme;

**Om morgenen fremlægger jeg min sag
og spejder efter svar.** Sl 5,4

Min mund er fuld af lovsang til dig,

Jeg priser din herlighed dagen lang. Sl 71,8

Herre, åbn mine læber,

Så min mund kan forkynde din pris. Sl 51,17

Der kan synges eller læses en salme eller sang.

Der kan læses stykke fra Skriften

Der kan læses et afsnit af Lille Katekismus eller Store Katekismus.



GUD FOR OS (Romerbrevet 8,31-34)

³¹ Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? ³² Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? ³³ Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. ³⁴ Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.

KRISTUS DØDE OG OP OPSTOD FOR OS! (Matthæus 28,1-4)

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. ² Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. ³ Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. ⁴ De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde.

Det skete virkelig. Det skete den første dag i ugen i påsken ca. år 30 e. Kristi fødsel. Det skete i gravhaven ved Jerusalem. Graven er tom og han lever!

Og hvordan skal vi frelses ved det? Det må forkyndes, så vi kan tro det og ved troen få fællesskab med Gud.

2) ENGLen FORKYNDTE FOR KVINDERNE (Matthæus 28,5-7)

⁵ Men englen sagde til kvinderne: «Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. ⁶ Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. ⁷ Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.»

Det begyndte med at englen fortalte det til kvinderne. "FRYGT IKKE!" Englen vidste, hvordan de havde det. Gud ved, hvordan vi har det. Englen sagde: "Frygt ikke." Hvem havde lige troet, at det var kvinderne, som skulle sige det vigtigste af alt til disciplene?

Det må fortsætte med nogen, der har været på lejr. Hos nogen i menigheden, som de andre ikke lige regnede med. De hører det. Og de skal hjælpe de andre i menigheden til at tro det – afvisende, tvivlende mænd; de skal dele det med dem.

3) NU ER DE PÅ VEJ (Matthæus 28,8-10)

⁸ Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. ⁹ Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et «God morgen!» Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. ¹⁰ Da sagde Jesus til dem: «Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Der skal de se mig.»

Og mens vi er på vej, kommer Jesus og siger: "Frygt ikke!" Han kom selv søndag morgen til kvinderne og hilste, og sagde "Frygt ikke!"

Han kommer søndag morgen til os. Derfor kan jeres præst sige: Herren være med jer. Og I kan sige: Og med din ånd!" Hvor 2 eller 3 er forsamlet i Jesu navn, er han midt iblandt os. Han kommer mens vi synger salmer, beder, prædiker, lytter og får tilgivelse, og vi får hans legeme og blod. FRYGT IKKE!

4) MEN FRELSENS ORD MODSIGES AF FALSKE RYGTER (Matthæus 28,11-15)

11 Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. 12 De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, 13 og de sagde: «I skal sige: Hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. 14 Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor.» 15 De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygter er i omløb blandt jøderne den dag i dag.

Mens vi er på vej, kommer også modstanden mod Jesus og mod evangeliet om hans død og opstandelse. De falske rygter spredes. De bygger på løgn, og de bygger på penge. De, som udspreder dem, får noget ud af det. Men hvad har de bagefter? Kun deres egen kærlighed til penge og til de smukke. Men Jesus elsker sine fjender. Og vi har fået hans kærlighed ved DÅBEN og BIBELORDET.

Det sagde Paulus til os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Ingen kan. Intet kan.

5. JESUS SAMLER OS HOS SIG. HAN FIK AL MAGT OVER SYND OG DØD, DA HAN DØDE OG OPSTOD. DERFOR DØBER OG LÆRER VI AT HOLDE ALT, HVAD HAN HAR BEFALET. (Matthæus 28,16-20)

16 Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. 17 Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. 18 Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: «Mig er givet al magt i himlen og på jorden. 19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, 20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.»

Her slutter lejren – og noget godt begynder for os. Jesus samler os alle – som tilbeder men også som kender til angst, frygt, usikkerhed. Og han siger: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. JESUS fik magten over vore synder, da han døde på korset for os. Og han fik magten over dødens magt i verden, da han opstod.

Ham er vi døbt til at tilhøre. Hvad han lærte sine første disciple, vil vi også lære – og lære andre om. Vi vandrer sammen med ham. For han er med os alle dage, indtil verdens ende. Amen

Trosbekendelsen

Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vore fødder ind på fredens vej! *Luk 1,68.78-79*

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, er nu og vil være i evighed. Amen.

Fadervor. Bøn for andre og os selv.

Afsluttende bønner:

Almægtige Gud og Far! Du er vor skaber og har givet os livet også denne dag. Skab en ny begyndelse og led os, når vi går til vort kald og dagens opgaver. Lad vort arbejde bliver til gavn for andre og til ære for dig. Vi stoler på din nåde og tilgivelse ved Jesus Kristus, vor Herre.
Amen.



Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din kære Søn, at du I nat har vogtet mig for al skade og fare; og jeg beder, at du vil bevare mig I dag fra synd og alt ondt, så at alt, hvad jeg lever og virker, må være efter din vilje; for jeg beror mig med legeme og sjæl og alle ting i dine hænder. Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke får nogen magt over mig! Amen.

(Lille katekismus)

Lad os prise Herren! *Salme 103,1* **Tak og ære være Gud!**

Så gå glad til dit arbejde