

HVAD MED MIN TRO på GUD?

LÆS Matthæus 15,21-28:

I søndags blev det så lysende klar for mig, at det er alle jer, som jeg er præst for, der har den "store tro". Og særligt de af jer, som går med en særlig nød, en lidelse, en smerte, noget tungt at bære på – (kendt eller ukendt for os andre), det er jer, som har den store tro. – Det blev tydeligt, da jeg stod og prædikede for jer om den kanaanæiske kvinde, da Jesus sagde til hende (og til disciplene), at hendes tro var stor.

Og det blev endnu mere tydeligt, fordi jeg samtidig havde undersøgt, hvad der står om disciplenes tro i Matthæus-evangeliet. Og – meget underligt – de kaldes overalt for "lidetroende", ja, Jesus siger direkte i Matthæus 17, at de har en lille tro.

Jeg mærkede, at jeg er en af dem med den lille tro. ... Men samtidig: Jesus hjælper både den kanaanæiske kvinde, som har en stor tro, og disciplene, de "lidetroende". Og han bruger de lidetroende som sine tjenere, så andre kan komme til tro. Det er underligt. Men også godt at læse.

TRE EMNER til overvejelse og samtale:

1. Stor tro

JESUS HJÆLPER KVINDEN, SOM HAR STOR TRO!

Jesus vender alt på hovedet. Det råb, som den kanaanæiske kvinde mødte Jesus og disciplene med, lød desperat og det var ubehageligt at høre på for disciplene. De bad til sidst Jesus om at få hende til at gå. Sådan er det også ubehageligt, når der er noget i

vores familie og menighed eller naboskab, som plager og får andre til at råbe om hjælp ... Det kan opleves som en plage, når vi ikke kan stille noget op.

Men Jesus hjalp den skrigende og klagende kanaanæiske kvinde, som havde en lidende datter. Og han fortalte hende og os: "KVINDE, DIN TRO ER STOR. DET SKAL SKE DIG SOM DU VIL!" Matt 15,28.

TIL SAMTALE i 15-20 minutter:

- * HVAD FIK KVINDEN TIL AT RÅBE?
- * HVAD TROEDE HUN OM JESUS?
- * HVORFOR BAD DISCIPLENE JESUS OM AT SENDE HENDE BORT? – FORSTÅR I DEM?
- * ER DER PLADS TIL LIDELSE, SMERTE OG PLAGENDE BØN I JERES FÆLLESSKAB?
- * TAL OM, HVORDAN DET ER EN HJÆLP AT JESUS FORTÆLLER JER, AT KVINDENS TRO ER STOR (dvs. at det lidende og bedende menneskes tro er stor – sammenlignet med de grundfæstede kristnes tro!)

2. Lille tro

JESUS HJÆLPER DISCIPLENE MED DEN "LILLE" TRO!

Da jeg læste om kvinden, der havde en stor tro, fik det mig til at undersøge betegnelsen "lidetroende", som jo står en del gange i Matthæus-evangeliet. Og da opdagede jeg, at Jesus bruger betegnelsen om sine disciple – og at han siger det direkte til dem.

Hvorfor siger han det til dem (til mig)? – Mon ikke fordi det er sådan, det er? Men hjælper det dem at få det at vide?

Jo, for er det ikke opmuntrende at læse, at Jesus aldrig nogensinde forkastede disciplene, når han sagde, at de var "lidetroende" eller havde "lille tro"? NEJ! Han hjalp dem.

TIL SAMTALE i 15-20 minutter:

- * LÆS Matt 6,30-32 og TAL OM HJÆLPEN, NÅR VI BEKYMRER OS FOR ALT MULIGT SMÅT OG STORT
- * Læs Matt 8,25-26 og TAL OM HJÆLPEN, JESUS GIVER JER I MENIGHEDEN, NÅR I ER VED AT GÅ NED SAMMEN
- * Læs Matt 14,30-31 og TAL OM HJÆLPEN, JESUS GIVER DIG, NÅR DU ER PERSONLIGT RAMT
- * Læs Matt 17,19-21 og TAL OM HJÆLPEN, JESUS GIVER, NÅR I SAMMEN STÅR MAGTESLØSE OVERFOR EN OPGAVER, I IKKE KAN LØSE I MENIGHEDEN

3. Frelsende tro

Når JESUS forklarer mig, at min tro er lille og ikke noget værd i sig selv, da hjælper han mig, så jeg ikke tror på min tro, men på HAM.

Og han får mig til at overveje, hvad der kendetegner den frelsende tro: Det er, når vi er i nød og klynger os til, at Jesus virkelig er vores Herre, og at det, Bibelen fortæller os om ham, er til at stole på og vil holde, når alt andet svigter.

TIL SAMTALE de sidste 5 minutter:

OVERVEJ, HVORDAN DEN STORE TRO HOS KVINDEN FOKUSERER ALENE PÅ JESUS OG HANS HJÆLP, MENS DISCIPLENE MED DEN LILLE TRO ER SELVOPTAGNE OG SPØRGER: "HVORFOR KUNNE VI IKKE ..."