

Forberedelse til søndag d. 25. marts, Marias Bebudelsesdag

VÆR MARIA, ELISABETH og ZAKARIAS for hinanden!

Når vi er i kirke, bruger vi vores kostbare tid sammen for Guds ansigt til bøn og hans ord.

- Nogle af bønnerne siger en af os på alles vegne: kordegnen eller præsten.
- Fadervor beder vi næsten altid i kor.
- Guds ord kommer til os fra 3 steder i Bibelen: Gamle Testamente, Brevene og Evangelierne. Og de er valgt med stor omhu. Ikke af os, men af kristne før os. Og de er blevet gennemprøvet i århundreder. Med tekstrækker når vi igennem 104 temaer plus temaerne for jul, påske og pinse og andre helligdage.

Bøn og Guds ord gennem salmerne

Men vi synger også Guds ord til hinanden. Salmerne er – når de er gode - præget af Bibelens budskab; de tager os med gennem Trosbekendelsen; vi forkynder evangeliet sammen, når vi synger

- ... om Gud som vores Fader og Skaber,
- ... om Jesus som vores Frelser og Befrier, og
- ... om Helligånden som vores Hjælper og den der gør os levende ved troen.

Gode salmer sætter ord på vores personlige liv som kristne, så vi kan synge

- ... om vore personlige og fælles problemer,
- ... om anfægtelser og skyld, tvivl og nederlag,
- ... om troen og glæden, som Gud giver os,
- ... om nyt mod og håb, og om det evige liv, som vokser frem hos os,
- ... og om kærlighed og tjenesten for hinanden og for andre.

Nogle vers synger vi i flertal – til hinanden eller til Gud. Andre er i ental, hvor vi får frimodighed til at være meget personlige og åbner os for Gud med ord – sammen.

På søndag er det Marias Bebudelsesdag. Vi bliver taget med til Nazareth, hvor en ung kvinde får besøg af Guds engel Gabriel. Hun får så dejligt et budskab, at det ikke er til at fatte. Men samtidig er det også et budskab, som kan give hende problemer i hverdagen. For hvem vil tro på det, som hun tror på? – Hendes jævnaldrende? Nej, de vil næppe tro på hende. Hendes forældre og søskende? De vil nok også vise skepsis. – Men da giver Gud hende en slægtning, Elisabeth, en tante eller moster, som ellers kaldes for gammel og ikke burde have forståelse for, at Maria var gravid. Men de har Elisabeth. Og hendes stumme mand Zakarias har også hjerte for Maria.

På samme måde giver Gud os troen på Jesus Kristus, og han giver os også nogle at være sammen med om troen: Måske nogle jævnaldrende, måske vores familie, og måske også nogle ældre kristne. Enhver af dem er en stor, stor gave.

Det vil Gud forny for os alle på Marias Bebudelsesdag, når vi samles i kirken.



Ide til søndagsforberedelse:

* Syng søndagens salmer forud: 106: En rose så jeg ... 63: Nu kom der bud ... 89: Lovet være du Jesus Krist ... 429v1-2: O glædelig dag ... 167v7-9 ...

Salmeforslag m. noter findes på næste side!

* Led sammen efter nogle af de emner, som er nævnt ovenfor (de 8 linjer med "o").

* Del med hinanden, hvad salmerne fortæller om Gud som din/jeres * Skaber, * Frelser og * Hjælper.

* Del med hinanden, hvordan salmerne sætter ord på, * jeres personlige og fælles problemer, * anfægtelser og skyld, tvivl og nederlag, * troen og glæden, * nyt mod, håb og det evige liv, og * kærligheden og tjenesten for hinanden og for Gud.

Vær hinandens Maria og Elisabeth og Zakarias!

Salmerne findes på næste side.

Kærlig hilsen pastor Leif
E-mail: leifgjensen@vivit.dk
Evangelisk Luthersk Frikirke www.vivit.dk

Marias Bebudelsesdag 25.3.2012



Læsninger fra Bibelen:

Marias bebudelsesdag	25.03. 2012	Sl 103,1; 1 Mos 18,1-15; 1 Kor 1,21-31; Luk 1,26-38 + Luk 1,46-56: Han har ophøjet de ringe
-----------------------------	----------------	---

SALMEFORSLAG

1. salme: Nr. 106

Vi synger om rosen, som skød frem i mørket – og som også vokser frem i vores mørke! Hvor er det er godt for os!

2. salme: "For hele folket fryd og glæde"

En lejsang fra 2009 genfortæller evangeliet til på Marias Bebudelsesdag. Se tekst nedenfor.

3. salme: Nr. 63

Og så er der Kingos gendigtning af evangeliet. OG den er ikke til at komme udenom. Først v1-4, som gendigter. Derefter v.5-6, hvor evangeliet bliver omformet til en bøn: "O Herre Jesus, lad din Ånd mig kraftig overskygge." ... "Så skal din himmel mig her ved Åndens kraft begynde". Ikke så lidt at bede om: Himlen begynder i os på søndag, når vi hører evangeliet om at Guds Søn blev undfanget og blev menneske!

Prædiken

4. salme: Nr. 89

Lovet være du Jesus Krist – det dufter af jul. Overraskende, da det jo ellers er ved at være forår.

Skriptemål og nadver

5. salme: Nr. 429v1-2

O glædelig dag, da Jesus gik under mit syndige tag. ... Ligesom Maria kom til Elisabet, og hun blev jublende glad, sådan kommer Herren til os i nadveren, så vi kan glædes.

6. salme: Nr. 167v7-9

Og så skal der også lige være plads til en salme, som minder os om, at vi er på vej til korsfæstelsen i den kommende påske.

Udgang: nr. 179

1. For hele folket fryd og glæde!
Gabriel kom ned til jord.
Englen sagde "Gud har sendt mig.
Frygt nu ikke mine ord!"

*For med Jesus er vi i familie.
Ja, den lille i krybben er stor,
Og vor bror vil han være for evigt.
Guds himmellykke vi får*

2. Nu lød til Zakarias ordet:
"I to gamle får en søn.
Drengen kalder du Johannes.
Tro, at Gud har hørt din bøn!"
- for med Jesus ...

3. Imens Elisabeth nu venter,
sendes englen atter ud
til den jomfru, der fandt nåde,
bragte hende glædesbud,
- for med Jesus ...

4. "Maria, Herrens søn du venter,
Navnet Jesus skal han få.
Konge bliver han for evigt,
Riget aldrig ender nu!"
- for med Jesus ...

5. Den dag Johannes kom til verden,
blev hans far så glad og sang:
"Du skal lære folk om frelsen,
bane Herrens vej engang,"
- for med Jesus ...

6. Og i de dage sendte Herren
Engleskarer ned til jord.
Hyrderne, som var på marken,
Hørte verdens bedste kor.
- for med Jesus ...

7. I Betlehem lød englesangen.
Hele himlen jubled' glad.
Barnet svøbt og lagt i krybben –
frelseren fra Davids stad!
- for med Jesus ...