

Forberedelse til Pinsen 2010



De seneste søndage har vi i kirken været sammen med Jesus den sidste aften, før han døde, når vi lyttede til evangeliet fra Johannes 17.

Også pinsedag skal vi lytte til ord fra Johannes-evangeliet. For der findes ingen anden tale i hele Bibelen, som i den grad viser os hen til Helligånden, som Jesu tale i Johannes-evangeliet 14-16. Her lytter vi til, hvad Jesus lovede sine disciple den sidste aften før sin død. Her har vi Jesu "sidste ord" til hans kirke – til os.

Den tale har lige siden været alle kristnes største skat og hjælp, når vi skal finde trøst og hjælp hos Gud, og når vi skal modtage Helligånden.

Evangelium, Johannes 14,15-21

Jesus sagde: "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og **han vil give jer** en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham."

Jesus siger ligeud, hvordan vi får Helligånden.

- *Han lover at give Helligånden til sine disciple, når de viser deres kærlighed til ham ved at holde hans bud.*
- *Og han gentager det til sidst i teksten.*
- *Og midt i teksten trøster han os som man trøster bange børn.*

Derfor må vi grave sammen i de ord: ELSKE, HOLDER og BUD, mens vi beder Gud om at sende os sin Hellige Ånd.

1. "ELSKER I MIG ... "

Elske kan på dansk betyde flere ting:

- 1) "Offer-kærligheden": at man giver sig hen for den anden og tilsidesætter både sig selv og alt andet for at elske den anden.
- 2) "Holde af - kærligheden", som stammer fra, at man kan li' den anden og derfor gerne gør noget, men ikke alt. Man forpligter sig til en vis grænse. Et venskabsbånd, som varer, indtil man en dag får andre interesser eller andre venner. En "social" kærlighed.
- 3) "Tiltræknings - kærligheden", som opstår i ens følelser, når man synes, at den anden er smuk, er et smukt menneske, har smukke og givende tanker, har et smukt udseende eller er velhavende og har meget at give. Derfor drages man mod den anden.

Når Jesus siger "Elsker I mig" bruger han det ord, som dækker over den første betydning. Det er ordet AGAPE.

Hele Johannes-evangeliet handler om den kærlighed og om dem, som elsker sådan. Om Gud, som elskede verden sådan (Joh 3,16). Om Jesus, som elskede sine disciple sådan indtil det sidste (Joh 13,1). Og om disciplene, som elsker Jesus og hinanden som en frugt af deres tro på ham (Joh 13,34). "Elsker I mig, så hold mine bud" (Joh 14,16) kan også oversættes "Elsker I mig, så vil I holde mine bud". Kærligheden, som Jesus har elsket disciplene med, gør, at de elsker Jesus.

Det er ikke "2'eren" (ovenfor), ikke en kærlighed, som har en vis grænse, og som holder op, når man får nye interesser og venner.

Heller ikke "3'eren", ikke en kærlighed, som skyldes, at Jesus er smuk og tiltrækkende.

Det er "1'eren"! For Jesus ofrer sig for os. Og det er ikke kun smukt, men også frastødende, Det er ikke "lækkert" at se sin synd og skyld og at se Jesus som forsoner i lidelse på korset. Men det frelser os!

Den kærlighed, Gud giver os ved troen, er ikke den "lystbetonede kærlighed", som afhænger af, om Gud giver os gode oplevelser, heller ikke den "sociale kærlighed", som kun varer, så

længe vi synes om de andre. Det er den kærlighed, som kendes på, at vi er fuldstændig afhængige af ham i liv og død. For vi elsker, hvad Jesus har gjort for os. Vores liv og salighed afhænger fuldstændig af hans kærlighed til os.

Gud elskede os sådan, at han gav os Jesus. Faderens kærlighed til os skaber troens kærlighed til Jesus, som har givet sig hen i lidelse og død for os.

2. ” ... SÅ VIL I HOLDE MINE BUD ... ”

Og nu siger Jesus: ”Hvis I elsker mig, så vil I holde mine bud” / ”Elsker I mig, så hold mine bud”. Jesus forklarer os, at kærligheden til Jesus er en håndgribelig og konkret kærlighed. Den viser sig ved, at vi holder fast ved noget – klynger os til noget.

Ordet ”HOLDER” betyder ikke ”overholder”, men ”holder fast ved” eller ”klynger sig til”. Det er altså tilliden til Jesus, som står i centrum, når man ”HOLDER”. Ligesom når et barn holder sin far i hånden. Holder. Ikke for at være et lydigt barn, men for at være hos sin far – være beskyttet og tryk.

Jesus forklarer det i Joh 14,23: *”Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord”.*

Elsker vi Jesus, så vil vi HOLDE. Holde os til noget, hænge fast ved noget, ikke kunne undvære noget helt bestemt. Jesu ord, Jesu løfter, frelsens gave, ja Alt, hvad Jesus har fortalt os og dermed hele Bibelen.

Apostelen Johannes viser os, at han selv bruger ordet ”bud” i denne frelsende betydning.

For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge (1 Joh 5,3).

Og hvad der tænkes på med ”bud”, uddybes han sådan:

Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os (1 Joh 3,23).

Hvis vi forbinder ordet ”bud” med ”budskab”, da forstår vi det rigtigt. Vi kan også tænke på, hvad Jesus sagde, at disciplene skulle den sidste aften, før han døde: Han tog vinen og brødet fra påskemåltidet og indstiftede nadveren og sagde: ”Gør det til ihukommelse af mig!” Det er hans ”bud”. Det er hans befaling. Også ”dåbsbefalingen” er sådan et ”bud”, som vi klynger os til.

3. ” ..., OG HAN VIL GIVE JER EN ANDEN TALSMAND, SOM SKAL VÆRE HOS JER TIL EVIG TID: SANDHEDENS ÅND

Her siger Jesus ligeud, at Helligånden kommer til os, når vi holder fast ved Jesu ord, Jesu bud, Jesu budskab. Så længes vi efter Guds ånd og ønsker at det bliver pinse, må vi i kærlighed til Jesus holde os til Evangeliet. For da giver Gud os Helligånden.

TIL SAMTALE over pinseevangeliet:

1. Tal sammen om, hvad Jesus mener med: ”Hvis I elsker mig ...”

- Hvordan får vi denne kærlighed?
- Hvad er forskellen på denne kærlighed og den lyst-betonede form for kærlighed? (interesse-kærligheden).
- Hvad siger det om en kristens forhold til Jesus?

2. Tal sammen om, hvilke ”bud”, Jesus har givet os at holde fast ved, ligesom et barn holder fast i sin fars hånd!

Læs f.eks. ApG 2,42 og tal om, hvordan I sin kristne i praksis holder fast ved ... Apostlenes lære, Fællesskab, Brødsbrydelsen (nadveren) og Bønnerne (gudstjenesten, andagten til hverdag og om søndagen)

3. Tal om, hvorfor det er så godt, at Helligånden kommer til os gennem Ordet, det skrevne ord og det forkyndte ord om Jesus Kristus.

- Find steder i Bibelen, som viser os sammenhængen mellem Guds vejledning og Guds ord: Sl 119v9 og v.50. Joh 8,51-52. 1. Joh 2,5. Åb 1,3.
- Hvorfor farer man vild, når man vil have Guds ånd uden Guds ord?
- Tal om sammenhængen mellem Helligåndens ord og Jesu ord i Joh 14,26.

Glædelig pinse!

Kærlig hilsen fra Den evangelisk-lutherske Frikirke