

# ÅRSBERETNING for perioden 5. maj 2019 til 11. juni 2020

## 1. Sket i året

Året blev indledt med årsmøde / kirkemøde 5. maj 2019 i Martinskirken.

Temaet for det nye år blev: "Øs glæde af frelsens kilder!" Det fulgte os gennem 2019-20 på forskellige måder.

### Sommerlejren 13.-18. juli 2019

På sommerlejren var vi 80 på Hald Ege Efterskole, og det blev gode dage om Esajas' budskab. Pastor Arno Bessel fra Plymouth gennemgik Esajas 6-12 for os (Immanuel-bogen). Budskabet blev udfoldet ved børnemøder "Guds søn bliver et barn", "Jesus tager sig af børn", "Jesus bærer vore lidelser". Ved aftenmøderne blev der sunget og lyttet til Esajas og opfyldelsen i Nye Testamente. Og i to seminarer fik vi hørt om "Underkastelse eller tillid - Islam og kristen tro" ved Søren Øhrstrøm og "Moralsk og trosmæssigt frafald på Esajas tid og i vor tid ved pastor Peter Olofson.

I menighederne fulgte vi kirkeåret som altid. Men hver søndag var der nyt at fortælle Gud – dårlige nyheder – bekymringer. Og vi blev mødt af gode nyheder med tilgivelse og omsorg. Gud tog sig af os ved sine løfter, vi sang, hørte Evangeliet, vi modtog Jesu legeme og blod i nadveren. Og der blev givet os nye kræfter.

*Jeg er tryk jeg frygter ej, du var vred - det lagde sig nu er du min trøst min frelses milde røst  
Kom og øs af mit vand – fyld med glæde din spand øs fra kilder, der frelser dem i nød  
for mit vand giver håb giver liv ved min dåb livets vand, for intet! er mit råb.*



Sommerlejren 2019: Leif G. Jensen, Arno Bessel, Peter Olofson og Sigmund Hjorthaug.

### Menighederne

Vi var 74 i Aarhus menighed og voksede til 76 plus 5 regelmæssige gæster, som er knyttet til menigheden. Og der var gæster, som kom igen og igen.

Vi var 20 medlemmer for et år siden med 5 regelmæssige gæster, som er knyttet til menigheden. To fik hjemlov og to blev knyttet til menigheden og forberedes til dåb. Det er en glæde snart at kunne døbe dem. Menigheden har 18 medlemmer plus 7 tilknyttet til menigheden.

Gudstjeneste, undervisning, andagter, sang. Dåb og nadver. Skriftemål med syndsbevidsthed og tilgivelse. Hvorfor har vi disse aktiviteter? Fordi Jesus Kristus har lovet at være hos os og tage bolig i vore hjerter ved troen, når vi hører Ordet og får tilgivelse i Sakramenterne. Gud kommer simpelt hen til os i sin nåde. Derfor. Og fordi han siger, at vi skal. Det 3. bud om at holde hviledagen hellig udtrykkes sådan i Nye Testamente: *Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden. Gør det med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham! (Kol 3,16-17).*



Gratiakirken i Skejby, Aarhus



Martinskirken, Martinsvej på Frederiksberg

Og apostlen Paulus er meget konkret: *"Du skal tage vare på skriftlæsningen, formaning og undervisningen. Giv agt på dig selv og den undervisning du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig."* (1 Tim 4,13 og 16).

Derfor har vi konfirmandundervisning for de døbte børn. Og derfor har vi trosundervisning for dem, der ikke er døbt men ønsker dåb. Vinterlejren for børn i skolernes vinterferie er også et vigtigt aktiv og en velsignelse i det undervisende arbejde. Vi var i år 17 børn.

Guds ords levende kraft i vore liv er også årsagen til, at vi har bibelstudie for de døbte i menighederne: Sandwich søndage og sang- og bibelstudieaftner. For troen lever ikke af ingenting. Den lever af Guds ord. Ja, det er den enkeltes ansvar. Men Gud har givet os en menighed for at vi skal dele det med hinanden. Og vi afsluttede i juni Hebræerbrevet. 13 kapitler om Kristus! "Se hen til Jesus, troens banebryder og fuldender!" (Hebr 12,1-3). I det afsluttende kapitel lyder det til menighedens ledere, at de skal stå til ansvar overfor Gud, hvordan de har prædikeret, undervist og været sjælesørgere. Og vi formaner til at adlyde dem, som forkynder Guds ord for os. Hjælp jeres nuværende og kommende præster, ligesom de ønsker at hjælpe jer og holde fast ved forpligtelsen i kaldsbrevet. Bibelstudie søndage efter gudstjenesten eller på hverdagsaftner er helt afgørende for vores fælles vækst i Ordet og erkendelsen. Jo, vi kan og bør læse Guds ord selv. Men vi behøver også at høre det sammen.

I bærer med økonomiske gaver og forbøn. Og fylder kirkerne om søndagen. Hjælp os med også at holde fast ved oplæringen – både for børnene – og for jer selv. Først og fremmest derhjemme. Men også i den fælles undervisning og i gudstjenesten i menighederne. Travlhed og prioriteter gør det vanskeligt at få tid. Overvej og hjælp hinanden til andagt derhjemme og i menigheden.



Vinterlejren 7.-9. februar 2020



Gudstjenester på Odense  
Væddeløbsbane foråret 2020

### Kirkelige handlinger siden sidste årsmøde

- Vielse 19.7.2019: Julie og Søren Øhrstrøm viet i Vor Frue Kirke i Aalborg.
- Begravelse/bisættelse: Mogens Rasmussen (83), Martins menighed, fik hjemlov 4-8-2019. Bisat 10-8. Jordfæstet 20-9-2019
- Hans Jørgen Mortensen (77) uden for vore menigheder, døde 8-10-2019. Bisættelse 14-10-2019. Han var døbt og bekendte troen, men var ikke medl. af nogen kirke. Havde ikke mange pårørende. Medlemmer i Aarhus var hans nære pårørende, og jeg kendte ham også gennem familieband og sagde ja, da jeg blev bedt om at bistå som præst.
- Medlemsoptagelse i Aarhus i september 2019: Mahtab og Korush. Døbt i Christianskirken i Aarhus oktober 30. oktober 2016.
- Bisættelse 20. juni 2020: Per Bay Milgren (75), Martins menighed. Fik hjemlov 2-4-2020.



Forberedelse til bryllup i Vor Frue Kirke i Aalborg: Organist og brudepar

## Kirkerådet

Kirkerådet består af Anders Henriksen, Aarhus, Bent Nielsen, København, Sigmund Hjorthaug og undertegnede. Hovedkasserer er også altid med. Og vi er meget glade for, at flere menighedsrådsmedlemmer deltager. De er indbudt hver gang. Kirkerådet var samlet én gang. Mødet i november 2019 blev udsat på grund af travlhed hos deltagerne. Og da vi skulle holde møde i marts, blev alt lukket ned, så vi måtte mødes på Skype. Her gennemgik vi det nødvendige, aflyste sommerlejr og Europæisk Luthersk Konference i Aarhus. Kirkens regnskab og budget blev gennemgået og godkendt. Der blev aflagt rapport ang. præstekaldet, som vi fortæller om til så mange som muligt. Det er beskrevet af kirkerådet og menighedsrådene. Kirkerådet gennemgik også et fint arbejde, som budgetudvalget ved Poul Bøgely, Christoffer Larsen og Klaus Kristensen har udført for os. Her er præsters forhold beskrevet, så vi er godt forberedt, når der skal kaldes præster i fremtiden. Hovedkasserer Klaus Kristensen og hans hustru Line administrerede hovedkassen på bedste måde. Desuden drøftede kirkerådet implementering af Persondataforordningen, godkendelse mm. Tobias Jensen har varetaget vores kontakt til myndighederne og kirkerådet bad ham fortsat om at påtage sig den opgave, som myndighederne pålægger kirkesamfund i den forbindelse. Tobias Jensen har svaret ja. Det er vi taknemmelige for.

## Økonomiske gaver

Hovedkassereren vil under punkt 2 redegøre for vor kirkes økonomi og de gaver, som gives i kærlighed til kirken i tillid til Gud, som sørger for sin kirke. Det er en glæde at fortælle, at vor kirke modtog i juni to store ekstraordinære gaver: En arv på ca. 90.000 kr. og en gave fra en enkeltperson på 450.000 kr. fordelt med 225.000 kr til Gratiakirken og 225.000 kr. til Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. Sørger Gud for sin kirke? Jo. Først og fremmest ved de gaver, som kommer i en strøm og gør, at arbejdet kan udføres. Men også ved disse overvældende ekstra gaver.

Menighederne har sendt en lille gave til Vor Frelzers menighed i Fareham fra indsamlingen, da pastor Tapani Simojoki besøgte menighederne 7.-8. marts. Vi har fået en overvældende tak. Pastor Tapani fortæller, at de faktisk besluttede at præsteembedet ikke kunne opretholdes på fuld tid pga af dårlig økonomi. Men med vores gave og gave fra lutherske kirker i andre lande, bliver det måske alligevel muligt.

Det er en særlig gave, at have disse gæstepredikanter fra søsterkirker. Og nu også fra Finland, en kirke, som vi har stor tillid til, men som endnu ikke er vor søsterkirke.

## Kandidater til præstekald i vor kirke

Et andet emne i kirkerådet var kontakt til kandidater, som kunne være emner at kalde til præst i vor kirke. Vi tænker her både på at få en praktikant og på at undersøge muligheden for at en eller to trofaste lutherske præster kan kaldes til at tjene i vor kirke. I den forbindelse gennemgik næstformanden Bent Nielsen og jeg beskrivelsen af præstekaldet, som vi arbejdede med i 2018. Det blev fremlagt for kirkerådet. Og der er voksende kontakter til præsteuddannelsessteder i Danmark og Sverige/Norge. Bent Nielsen og jeg besøgte MF i forbindelse med at pastor Brandt Klawitter afleverede en teologisk afhandling. Der er aftalt møde på DBI i 29. oktober med information.

## Kontakter

Vor kirke indbudt til Luthersk Forbybningsdag 30. november 2019 i Herning, hvor jeg holdt foredrag om "Dåben som kraftkilde i det kristne liv."

Pastor Sigmund Hjorthaug og jeg årligt i konvent i Norge, hvor der arbejdes konkret på at samarbejdet mellem de deltagende kirker kan styrkes. SH er med i konventets ledelse.



Luthersk Forbybningsdag om dåben i Herning  
30.11.2019



Der henvises til SH's information her. Se også foredrag, som vor kirke har bidraget med i 2019 og 2020. Det blev aftalt at vor kirke skulle besøge præsteudd. i Den lutherske Kirke i Norge i foråret i Oslo mhp at knytte kontakt og invitere præstekandidater til et ophold / praktikperiode i Danmark. Coronanedlukningen betød, at det måtte udsættes til efteråret.

Vor engelske søsterkirke inviterede igen i 2019 til StudyWeek i maj, hvor jeg deltog med stort udbytte. Det er en meget fin efteruddannelse, de giver til deres søsterkirker. Og det bar desuden frugt ved at pastor Tapani Simojoki besøgte vore menigheder 8.-9. marts med prædiken og undervisning.

Europæisk Luthersk Konference, som var planlagt til at holdes 8.-13. juni i år blev også aflyst. Her var prof. Asger Højlund indbudt til at undervise sammen med pastor Sebastian Grünbaum og en tysk professor. Det er en frugt af disse forberedelser, at pastor Sebastian nu deltager i vort årsmøde og sommertræf.

Desuden vil jeg dele med årsmødet, at jeg repræsenterer jer i et forum, hvor 110 danske teologer og præster skriver sammen. Her har jeg fortalt, at vi i vor kirke har et præstekald. Og det har båret frugt i form af henvendelser og samtaler.

Også at jeg efteråret 2019 blev opfordret af præstekolleger i Folkekirken til at være med i et forum om "Bibelsk Skabelse", hvor jeg har været med til møde 3 gange.

Desuden er NELA et forum, hvor vi som kirke er aktivt med. Martinskirken er vært ved to aftenandagter i oktober i forbindelse med NELA på Bethesdas Kursuscenter i København. Temaet er: Kristus i Gamle Testamente. Her er indbudt tre foredragsholdere fra vore søsterkirker. Der forventes mellem 35 og 60 deltagere, både lægfolk og præster.

20.-25. juli 2019 var vor kirke indbudt til at deltage i LCMS' convention i Florida. Jeg bragte hilsen til de 1100 delegerede, som bekræftede kirkefællesskabet mellem LCMS og vor kirke. Kirkefællesskabet går tilbage til 1880'erne, da pastor Grunnets søn blev undervist på præsteskoler i USA, og særligt til år 1900, da pastor J.M. Michael kom som ung missionær til Danmark fra USA.



*Synodemøde (convention) i Den Lutherske Kirke – Missourisynden (LCMS) i Tampa, Florida, 20.-25. juli 2019*

## **Coronatiden**

Og så blev foråret i den grad præget af faren for coronasmitte. Vore kirker blev lukket for offentlige gudstjenester 12. marts frem til 21. maj. I den periode holdt vi sammen med udendørs-besøg, kontakt på telefon og via internet. Vi fastede i 2 måneder, hvor vi ikke kunne gå til nadver og få Jesu legeme og blod. Som en lille erstatning blev der til vor kirkes hjemmesides andagter og prædikener på tryk føjet flere lyd og videoandagter og -prædikener til.

Vi må takke Gud for vores regering, som meget resolut skærmede befolkningen – os. Gud har bevaret os mod voldsom sygdom og pludselig død. Men vore ældre var isoleret i en længere periode, og det har sat sig spor.

Vi lærte, at sygdom kan ramme os, som ellers tror os sikre. Og vi er underlagt døden. Men som kristne kan vi smile og have håb, fordi Gud giver os tryghed ved Jesu død for vore synder og Jesu opstandelse fra de døde. Det er vor sikre tro, at han redder os.



*Solopgang påskemorgen i Coronatiden*

## 2. Temaet for det nye år: Kristus for os, i os og hos os.

**KRISTUS for os: PÅSKE, Frelse.**

*Vi bliver frelst af JESUS ved hans død og hans opstandelse. Gud er FOR os.*

**BIBELHISTORIE: Lukas 23,32-47:** \* Jesus dør på korset. \* Jesus beder: "Fader tilgiv dem!". \* Og Jesus siger til en røver: "Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradiset!" \* Jesus bad på korset før sin død: "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd!"

Jesus var FOR røveren og døde FOR sine fjender og bar deres synd. Sådan er Jesus FOR os og er død FOR vore synder. Han tilgiver os, når vi vender os til ham, ligesom røveren på korset gjorde. Gud er FOR OS. Hvordan ved vi det? Rom 8: Fordi han har givet os sin Søn i døden for os. Når Gud er for os, hvem kan da være imod os, han som ikke sparede sin egen søn. ... Jesus bad: "Far, din hænder betror jeg min ånd" \* Gud sørger for vores ånd, tanker, når det bliver mørkt og livet er svært. \* En bøn, når vi skal dø; \* Og den bedste aftenbøn, der findes. Sådan kan vi bede, når det bliver mørkt om aftenen. Og sådan kan vi bede med andre, når de skal dø, og når vi selv skal dø. Sådan hjælper Kristus os til at leve og sove trygt.

**I KRISTUS og KRISTUS i os: PINSE, tro og dåb.**

*Vi bliver Guds børn i dåben og får troen i hjertet. Sådan er vi i KRISTUS, og sådan er KRISTUS i os.*

**BIBELHISTORIE: Apostlenes Gerninger 16,6-15:** \* Jesus leder apostlene til Filippi. \* Herren åbnede hjerterne. \* Lydia og hendes husstand blev døbt.

Herren åbner vore hjerter, så vi tager Guds ord til os, mens vi lytter. Sådan får vi Troen. Derfor er det så vigtigt at lytte. Og når vi tror, bliver vi døbt og bliver iklædt Jesus Kristus. (Dåbskjolen, iklædt Jesus, hvid, ren og retfærdig). Døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn vil sige, at vi har Guds navn på os, ligesom vi har mors og far efternavn ved fødsel. Vi er hans. Vi er i hans "husstand" og "familie". Vi er i hans kirke og menighed. Ved at lytte til Evangeliet, tager Gud bolig hos os. Gud lytter også til os. (bønnen). Det, Gud lover os, kan få os til at tro på ham og få os til at bede til ham.

**KRISTUS hos os: JUL, Gud hos os!**

*Jesus er hos sine kristne i hverdagen, i den kristne familie og i den kristne menighed. Gud kommer os nær i Ordet, dåben og nadveren. Gud bor ved troen i vore hjerter, når i hører ordet og er døbt og modtager Jesu legeme og blod.*

**BIBELHISTORIE: Lukasevangeliet 2,8-20:** \* Guds Søn, Herren, Kristus, bliver født, hvor hyrderne arbejder i mørke og slid og kulde. \* De bliver meget bange. \* Men Englen siger "FRYGT IKKE!" Der er født en frelser FOR JER (Jesus betyder Frelser). Han er Kristus, Herren JESUS er KRISTUS, HERREN! \* Hyrderne får et tegn, som gør, at de helt sikkert kan finde Jesusbarnet. \* De skynder sig derhen. \* De finder Maria, Josef og barnet i krybben. \* De fortæller, hvad englen havde fortalt dem. \* Maria gemmer deres ord i sit hjerte \* De vender tilbage til markerne og er meget glade og siger Gud tak.

Gud er blevet menneske. Så ved vi, at han elsker menneskene og vil frelse os. \* Han kommer til dem, der er bange og ikke kender Gud. De bliver trygge, når de hører det. \* Vi har ikke engle, der taler til os, men vi har Lukas-evangeliet og de 3 andre evangelister. Og vi har ordets tjenere, som Gud har indsat hos os ved sin Helligånd. Vi kan læse og høre Guds ord. \* Vort tegn fra Gud er dåben med vand og nadveren med brød og vin. Det ser ikke ud af så meget, men det er lige så sikre tegn som barnet, der lå svøbt i krybben.

Salme 121 – hos dig som skyggen, der ikke viger fra dig.

Kolossenserbrevet er skrevet ikke blot til menigheden i Kolossæ, men alle kristne menigheder – også til os. Det er en glæde, at vi på Sommertræf kan åbne det og læse om KRISTUS FOR OS, I OS og HOS OS. Må Gud velsigne dagene for os alle og lade velsignelsen række ind i det nye år, så vi fornyes i troen på at Kristus er for os, så han lever i os, og så han er hos os ved Ordet og sakramenterne.

*Pastor Leif G. Jensen, formand. Gratiakirken den 11.7.2020*